



Δημοσιογραφική Διάσκεψη: 27 Ιουνίου 2023, Υπουργείο Υγείας.

Χαιρετισμός της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού Δρος Στέλλας Κάννα Μιχαηλίδου

Αγαπητή μας κα Υπουργέ της Υγείας, Αγαπητή κα Επιτροπε των Δικαιωμάτων του παιδιού, Αγαπητή εκπροσωπε της Υπουργού Παιδείας εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη των ΜΜΕ αγαπητοί συνεργάτες, Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού στη σημερινή διάσκεψη μας . Η παρουσία σας μας τιμά.

Η Εκστρατεία μας «**ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ**», που παρουσιάζουμε, σήμερα , εντάσσεται στα πλαίσια των διαχρονικών στόχων και της αποστολής της Επιτροπής. Για 19 χρόνια παλεύουμε για την ΠΡΟΛΗΨΗ και ελαχιστοποίηση των ασθενειών των παιδιών περιβαλλοντικής αιτιολογίας. Κλειδί είναι η μείωση της έκθεσης σε κάθε τοξικό παράγοντα που απειλεί τα παιδιά. Τόσο θεσμοθετημένους κινδύνους αλλά ιδίως τους σοβαρά τεκμηριωμένους αναδυόμενες κινδύνους που δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί. Τέτοιοι προκύπτουν από την κλιματική κρίση, τα νέα καπνικά προϊόντα, την κακή χρήση και κατάχρηση της ψηφιακής τεχνολογίας ιδίως από νήπια και παιδιά.. Θέλουμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε γονείς , εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα παιδιά σε πρακτικές προφύλαξης. Παράλληλα θέλουμε να συμβάλουμε στην διαμόρφωση νομοθεσιών και πολιτικών Δημόσιας Υγείας για το παιδί που να βασίζονται στην Επιστήμη και στις Αρχές Προφύλαξης (COM 2000) και της Πρόληψης.

Παρόλες τις σημαντικές Νομοθεσίες για την διαχείριση των Τοξικών Χημικών στην ΕΕ οι αυξητικές τάσεις νοσηρότητας των παιδιών περιβαλλοντικής αιτιολογίας δείχνουν ότι ο έλεγχος έχει σημαντικά κενά. Αυτό οφείλεται σε διαχρονικές παθογένειες του συστήματος Εκτίμησης και ιδίως Διαχείρισης των κινδύνων που συνήθως έρχεται με καθυστέρηση καταστρατηγώντας τις βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας δηλ την ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ. Αγνοεί τις «έγκαιρες προειδοποιήσεις» τοξικών επιδράσεων. **Οι νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται όταν υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση βλαπτικότητας και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποτύχει ή έρχονται με υστέρηση (πχ Hg, αμιαντος, ETS 100 χρόνων)**... Εν το μεταξύ τα παιδιά αφήνονται να εκτεθούν πιθανώς ανεπανόρθωτα. Η ΕΕ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα θεσπισε την COM2000 για την αντιμετώπιση των πιθανών, αλλά σοβαρά τεκμηριωμένων κινδύνων με μέτρα προφύλαξης. Γιατί δεν είναι ηθικά αποδεκτό να καθιστούμε τα παιδιά πειραματόζωα. Όπου η νομοθεσία δεν δημιουργεί μια αποτελεσματική ομπρέλα προστασίας, επιβάλλεται η εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης [COM(2000) 1] και εκείνη της «ελάχιστης δυνατής έκθεσης» ALARA principle. (As low as reasonable achievable-ALARA Principle)..

Οι προκλήσεις είναι πολλές και συνεχώς μεταβαλλόμενες. Τα νέα καπνικά προϊόντα απειλούν σοβαρά την υγεία των παιδιών. Σήμερα βρισκόμαστε ήδη στην ψηφιακή εποχή και ένα θέμα πραγματική πρόκληση και για όλους για εμάς και την επιστημονική κοινότητα διεθνώς, είναι πως θα αξιοποιηθεί με ασφάλεια μια καλπάζουσα τεχνολογία με σημαντικά οφέλη αλλά και με

αρκούντως τεκμηριωμένους κινδύνους στην ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί, με επίγνωση των κινδύνων από γονείς, δασκάλους και παιδιά, εκπαίδευση σε πρακτικές μείωσης της ενεργητικής/παθητικής έκθεσης πχ ενσύρματο διαδίκτυο στο σπίτι και το σχολείο και ιδίως μια χρήση/αξιοποίηση με καθορισμένα όρια ανάλογα με την ηλικία των παιδιών όπως συστήνουν παγκόσμιοι οργανισμοί, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία κ.α. Παράλληλά, τα παιδιά πρέπει να μάθουν και να ενδυναμωθούν ώστε να «ελέγχουν και να αξιοποιούν» την τεχνολογία και όχι να εξαρτώνται από αυτή. Στοχεύουμε λοιπόν στη Λελογισμένη και ανάλογα με την ηλικία βέλτιστη Αξιοποίηση της τεχνολογίας με ταυτοχρονη προφύλαξη της Υγείας. Η Εθνική Επιτροπή σε συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο και άλλους οργανισμούς διεθνώς προσπαθεί από το 2011 να συμβάλει στην Αξιοποίηση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τα παιδιά με ασφάλεια προτείνοντας καλές πρακτικές και δημιουργώντας εργαλεία διαχείρισης τα οποία αναγνωρίζονται, μεταγλωττίζονται και αξιοποιούνται διεθνώς.

Κυρίες και κύριοι ως Εθνική Επιτροπή ποτέ δεν θα εφησυχάσουμε απέναντι σε κάθε πιθανό τοξικό παράγοντα που απειλεί τα παιδιά μέχρις ότου αποδειχτεί, πέραν πάσης επιστημονικής αμφιβολίας, η απουσία επικινδυνότητας του. Ενώσω η έρευνα θα προχωρεί απαντούμε στα όποια κενά και αβεβαιότητες με ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ. Το έργο μας δύσκολο. Αρωγός μας για 19 χρόνια το ΥΥ. Προσβλέπουμε στη στήριξη του για Νομική Κατοχύρωση της Επιτροπής ώστε ο συμβουλευτικός μας ρόλος και οι παρεμβάσεις μας να γίνουν αποτελεσματικότερες και να μπορούμε να αξιοποιούμε δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ε.Ε για στοχευμένες έρευνες.

Κλείνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπητή μου Υπουργό Υγείας Δρα Κανάρη που μας στηρίζει και αγκάλιασε την Εκστρατεία μας αλλά και στον πρώην Υπουργό Υγείας Κ. Χατζηπαντελα και τους συνεργάτες του κ. Αθανάσιου κα Φασαρία που συνέβαλαν στο ξεκίνημα της,

Ευχαριστώ τον ιατρικό κόσμο και όλους τους φορείς της Επιτροπής, το ΓΤΠ στα ΜΜΕ, για την συνεχή στήριξη του Έργου μας. Τέλος ευχαριστώ στους αγαπητούς Δημήτρη, Κυριάκο και Μαριάννα για την άρτια οργάνωση της διάσκεψης

Τώρα έχω την χαρά και την τιμή να καλέσω την κα Υπουργό Υγείας για το δικό της χαιρετισμό ...

Γιατί η άγνοια των κινδύνων, η διαφήμιση και η παραπληροφόρηση προκαλούν ένα άκρατο ενθουσιασμό και εξάρτηση των παιδιών από συσκευές και εφαρμογές που ή άμεση και μακροπρόθεσμη χρήση τους ποτέ δεν έχει κατάλληλα ελεγχθεί αν είναι ασφαλής για την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Επιβάλλεται τη μελοιομένη και Ηλικιακά συναρτημένη βέλτιστη Αξιοποίηση της τεχνολογίας ως ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.